

Det finns endast ett fåtal spår kvar efter Idrottsföreningen Wiking men av det efterlämnade klubbvapnet kan man utläsa att föreningen grundades i Lysekil 1906.

I april 1908 bytte föreningen namn till Lysekils Idrottssällskap och i november 1909 slogs de samman med IFK Lysekil.

I många år har arkivmaterialet legat bortglömt innan det vid en flytt återfanns och lämnades till föreningsarkivet. Med tidens gång har minnet av den gamla föreningen bleknat och dess historia är för många obekant. Tack vare det bevarade arkivmaterialet kan vi nu med glädje ge ett litet smakprov på en bortglömd men numera återfunnen historia



Historien om hur Idrottsföreningen Wiking blev Lysekils Idrottssällskap

I januari 1908 gjorde föreningen en ansökan om att bli medlemmar i Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas riksförbund. I sitt svar till föreningen skriver förbundet att ett inträde är möjligt så till vida att föreningen byter namn, då det redan finns anslutna föreningar med samma eller liknande namn. Om det skulle hjälpa så kunde förbundet lämna förslag på andra namn på bokstaven V och W. Att förbundet tar upp frågan kring ett nytt namn på bokstaven W har sin förklaring i att IK Wiking så sent som i november 1907 gjort en beställning på 30 stycken klubb nålar föreställande sköldar med föreningens namn på. Detta har föreningen sannolikt uppgett i sin ansökan som anledning att slippa byta namn.

Svaret från förbundet var klart och tydligt.

Med det namn föreningen hade var det inte troligt att de skulle vinna inträde "ty skillnaden är för liten till förut i Riksförbundet intaget förening". Om "föreningen har sköldar med initialerna på är det ju lätt att taga ett namn på W".



Problemet var att hela namnet faktiskt var utskrivet på sköldarna vilka vid ett namnbyte skulle vara helt obrukbara.



Det som till slut fick IF Wiking att göra slag i saken var ett brev från Bohuslän-Dals Idrottsförbund i vilket man uppmanar föreningen att godta Riksförbundets krav på namnbyte eftersom man annars inte hade rätt att delta i distriktsmästerskapsfotbollen.

I mötesprotokollet från 26 april 1908 kan man läsa hur "Ett förslag angående ändring av klubbens namn blef framlagt och beslöts utan diskussion att ändra namnet till Lysekils Idrottsällskap, vidare beslöts att alla 'Wikings' förbindelser skall öfvergå i det nya namnet".

Föreningen kom att byta namn ytterligare en gång då de ett år senare gick samman med IFK Lysekil. Detta trots att de två klubbarna varit forna fiender och innan sammangåendet fört en hetsigt strid om rätten till Slättenplanen.

Men detta är en helt annan historia.

Vad som hände med alla inköpta vapensköldar förtäljer inte historien men tack vare att ett exemplar fanns bevarad i arkivmaterialet vet vi i dag hur den omskrivna skölden såg ut.

Något som kan vara värt att uppmärksammas är att då föreningen sammanslogs med IFK Lysekil avslutas det sista protokollet med noteringen

"Arthur Andersson fick i uppdrag att omhänderhafva sällskapets handlingar samt i öfrigt tillvarataga dess intressen efter sammanslagningen. Sällskapets samtliga handlingar skola uppbrännas den 18 mars".

Att en del av föreningens handlingar ändå finns kvar för eftervärlden kan väl tyda på att Arthur Andersson kom på andra tankar. Något som vi på föreningsarkivet i dag är väldigt glada för!

Vill ni läsa mer om IF Wiking är ni välkomna att besöka oss på Bohusläns Föreningsarkiv.